

Belgique - België
P.P.

1140 Bruxelles 14

P 003616



LE FANAL DES ANIMAUX

A.S.B.L - V.Z.W.

Tehuis voor oudere Katten



Driemaandelijks blad n°118 • 31^{ste} jaargang • Juni 2018

INHOUD

• Het Woord van de Voorzitster	1
• Een concert voor Danièle	3
• Onze activiteiten : Lily & Lily	4
• Kleine tips	6
• Nieuws van de vroegeren	7
• Onze barbeque	8
• Te noteren	9
• Een ogenblik cultuur	10
• Bengali	12
• Laatste wilsbeschikkingen	14
• Permanente opdracht	15
• Hoe kan u ons helpen	16



Het Woord van de Voorzitster

Mevrouw, Mijnheer, Beste leden

Eerst en vooral houd ik eraan om de vrijwilligers en de raad van bestuur te bedanken voor hun werk, hun steun en aanmoedigingen tegenover mij. Dankzij hen, bepaal ik stilaan mijn positie.

De mooie dagen komen er aan ! Onze kleine beschermelingen zijn ongeduldig om naar buiten te gaan en zich op de koer in het zonnetje te mogen koesteren. Iedereen weet dat er zich sinds heugenis een liefdesrelatie bestaat tussen de zon en de katten.

DE KAT EN DE ZON (Maurice CARÊME)

*De kat opende zijn ogen
De zon trad erin
De kat sloot zijn ogen
De zon bleef*

*Daarom 's avonds
Wanneer de kat wakker wordt
Merk ik in het donker
Twee stukjes zon op*

De mooie dagen die er aan komen zullen ons toelaten om de buitenrenovaties van ons "kattenhuis" aan te vatten.

Herinnert u zich vorig jaar dat we dankzij uw vrijgevigheid, onze gevel hebben gedaan. Nu willen wij de achtergevel die uitkomt op de koer, aanpakken.

Deze werken hebben, jammer genoeg, voor veel problemen gezorgd met de urbanisatie en ik heb nog steeds niet het genoegen u aan te kondigen dat alles in orde is, maar we strijden verder.

*Zoals u reeds weet, organiseren we op **17 juni** een concert "**De liefde is een opstandige vogel**" als eerbetoon aan mevrouw Danièle Doeuvre, wij hopen op een talrijke opkomst.*

*U kent allen de **Fanal des Animaux**. U steunt ons sinds vele jaren en we danken en danken u daarvoor.*

Murielle Dekinder







Zondag 17 juni 2018
in Kapelleveld

Een concert voor Danièle

“L’amour est un oiseau rebelle”

Operafragmenten van Mozart tot Gershwin

Anne Renouprez, Soprano
Keith Tillotson, Bariton
Fabian Jardon, Piano

Eetmaal, concert ter ere van Danièle Doeuvre
Ontvangst en aperitief om 13u
Eetmaal om 13u30
Concert om 15u
35 Euro per persoon (eetmaal en concert)

Centrum Kapelleveld - Albert Dumontlaan, 10 - 1200 Brussel
Inlichtingen 02/734 60 29. Reservatie na betaling op de rekening van
de Fanal : BE71 0682 0580 9169, voor 12 juni.

ONZE ACTIVITEITEN

Een namiddag met Lily.

Op 25 maart hebben we met veel plezier een paar momenten beleefd van het bewogen en extravagante leventje van Lily, cinemavedette vol grillen en grappen, vertolkt door de pittige Claudie Rion. Deze laatste heeft met brio de twee Lily's gestalte gegeven begeleid door een kleurrijke ploeg die voor veel vermaak zorgden



Nadien zijn we aan tafel gegaan voor lekkere sandwiches, klaar gemaakt door vrijwilligers: een verrukking zowel voor de ogen als voor de smaakpapillen

En ja, zelfs indien er soms een beetje droefheid en melancholie sloop in sommige ogen en gedachten, toch was het een aangename namiddag .



Bedankt voor uw aanwezigheid en bedankt eveneens al de vrijwilligers die ons geholpen hebben en Olivia die ons met haar traditionele goed humeur en vriendelijkheid heeft ontvangen.

Annie D.

KLEINE TIPS

Wasmachines en droogkasten = een gevaar voor onze katten

Sommige dieren houden van iets dat zacht is, het wasgoed bijvoorbeeld, maar dit ten koste van ...

Inderdaad, er zijn echo's die de ronde doen over katten die een wrede dood hebben gekend nadat ze ongelukkig genoeg in een wasmachine waren opgesloten. U raadt het vervolg wel !

U die van dieren houdt en in het bijzonder van katten, wees dus uiterst voorzichtig en kijk goed na of er zich geen dier bevindt in de wasmachine (of droogkast) vooraleer u het apparaat aanzet..

Een kleine inspanning die niet veel tijd in beslag neemt en die veel lijden en verdriet kan vermijden

Jean-Pierre VERTOMMEN-LERATE



NIEUWS VAN DE VROEGEREN

Harry

Beste leden van de Fanal,

Wij geven er ons rekenschap van dat het al weer een tijdje geleden is dat we u nog nieuws hebben gegeven van onze **Harry**!

De tijd gaat zo vlug voorbij.. reeds 4 jaar is hij in ons leven gekomen. Wij houden zoveel van hem en iedere dag nog een beetje meer. Hij maakt het heel goed. De dierenarts heeft ons onlangs nog bevestigd dat hij in uitstekende conditie is.

Hij blijft graag binnen, daar waar zijn vriendinnetje **Néna** veel tijd doorbrengt op het terras, hij komt slechts buiten als de zon schijnt om zich lekker te koesteren in de warmte van de zonnestralen. De mooie dagen komen eraan en iedereen is gelukkig!



Hij heeft natuurlijk al zijn gewoonten en ondanks onze terughoudendheid in het begin, hebben we toch moeten toegeven: hij slaapt iedere avond op ons bed! Hij wordt graag geliefkoosd, maar wil niet op de buik gekriebeld worden.

Bedankt nogmaals voor dit mooie geschenk en voor het fantastische werk dat u verricht in de Fanal!

Joelle, Cécilia, Harry et Néna





Zondag 19 augustus 2018
vanaf 12u30'
5^{de} ZOMER BARBECUE

Artisanale
stand



Kom deelnemen aan een fantastische maaltijd
17 €/pers. ten gunste van onze beschermelingen

Reserveren voor **12 augustus 2018** door het vereiste bedrag
te storten op de rekening **BE71 068205809169**
met vermelding "BBQ2018".
(Vegetariërs gelieve u te melden).



Waar : Centre Civique Kapelleveld vzw
Albert Dumontlaan, 10 - 1200 Brussel

Bijkomende inlichtingen :
02 734 60 29





Beste leden en vrienden,

Wij u willen met plezier de data herinneren van onze volgende activiteiten die, geloof me vrij, plezierig, gemakkelijk enlekker zullen zijn.

Zondag 17 juni

Een concert voor Danièle in KAPL.

“L’amour est un oiseau rebelle”

Operafragmenten van Mozart tot Gershwin

(Zie blz 3.)

Voor elk van deze gebeurtenissen zal onze artisanale stand natuurlijk aanwezig zijn met heel veel verrassingen om u te laten verleiden...Dit allemaal voor het welzijn van onze kleine beschermelingen.

Graag zien we u terug op één van deze gebeurtenissen...Vergeet niet dat door deel te nemen, onze viervoeters er enkel wel zullen bij varen !

Katvriendelijke groeten !

Zondag 19 augustus vanaf 12u30

5^{de} ZOMER BARBEQUE

(zie vorige blz)

HOE KAN U ONS HELPEN ?

Deelnemen aan de brochure van de Fanal en gelegenheidsverslaggever worden.

Hoe ? Door een artikel op te stellen, een tekening op te sturen, foto's, een activiteit voorstellen of een tentoonstelling, altijd met het thema "kat".

Stuur uw ideeën, voorstellen naar Anne Renouprez, coördinator van de redactie, op het adres... : annerenouprez@hotmail.com



EEN OGENBLIK CULTUUR

Bastet – De katgodin

“Aai de kat Bastet niet, vooraleer de leeuwijn Sekhme het hoofd te hebben geboden” (Egyptisch spreekwoord)

Bastet is een veelzijdige godin. Haar primitief aanbeden beeld, is dit van de huiskat die de Egyptenaren bewonderden voor haar viriliteit, haar kracht en lenigheid. Eerst was ze een lokale godheid van de stad **Bubastis**, maar stilaan werd haar cultus verspreid over het hele land. Aanbeden vanaf de Vle dynastie, onder het bewind van **Pépi II**, kan men haar zich inbeelden als een mildere vorm van **Hathor**.

De naam die de Egyptenaren haar gaven was waarschijnlijk die van **Bast**. De verwarring is ontstaan door het feit dat er vaak een hiëroglief na een woord werd toegevoegd om de uitspraak van de eindklank te preciseren. De eerste egyptologen hebben het zo niet geïnterpreteerd en dat heeft geleid tot de transliteratie in **Bastet**.

Dochter van de zon **Rê of Amon**, Bastet was aanvankelijk een wilde kat met een korte staart, krachtig en agressief die aan de rand van de woestijn leefde waar men haar vergoddelijkte vooraleer men haar voor zich kon winnen. In deze noodlottige toewijzing, identificeert Bastet zich met de geduchte godin van de oorlog, **Sekhmet** die de branding van de zon voorstelt, ze wordt dan voorgesteld in de vorm van een vrouw met een leeuwenhoofd, scepter in één hand en het ankhkruis in de andere.

Bastet is één van de opvallendste godinnen van het Egyptisch godendom en haar tempel te **Bubastis** wordt volgens **Herodotus** in zijn tijd voorgesteld, als de



mooiste tempel van het land, met het grootste aantal getrouwen. Men kan de overblijfsels van de tempel die haar werd toegewijd, nog bezoeken te **Tell Basta** (Bubastis in het grieks en Per Bast in het egyptisch, “**Het huis van Bastet**”).

Maar Bastet, incarnatie van de vrouwelijkheid, is ook een welwillende godheid, beschermster van de mensheid, godin liefhebster van muziek, van dans en van de vreugde, beschermster van het gezin, van de kinderen en de vrouwen (ze beschermt de zwangere vrouwen). Ze wekt ook de liefde op en de zinnelijke energie, geeft het faraokind de borst. Ze strijdt ook tegen de slang Apophis die probeert in de weg te staan van de zonnelijke gevechtswagen. In haar heilzame bevoegdheden, kan Bastet voorgesteld worden als een kat, majestueus neerzittend op haar achterste, getooid met juwelen of terwijl ze haar kleintjes zoogt of nog zoals een vrouw met het hoofd van een kat met een sistrum en een tenen mand.

Een cultus van Bastet ontwikkelt zich te **Saqqarah** niet ver van het begrafeniscomplex van Téli, waar de vrome toewijding bevestigd wordt door de talloze offerbeeldjes aan de godin kat gewijd, die ter plaatse werden gevonden net zoals de dodenakkers van aanverwante dieren waar duizenden mummies van katachtigen ondergebracht werden, getuigen van antieke verering.

De katten werden terecht behandeld zoals heilige dieren en het kerkhof van de gemumificeerde katten van Bubastis was overal beroemd. Wie het ook in zijn hoofd zou halen om dit dier te doden, was er aan voor de moeite. Men vertelt eveneens dat wanneer er een kat stierf, gans de egyptische familie hun wenkbrauwen afscheerden als teken van rouw.

De cultus van Bastet omvat rituelen van zuivering en aromatisering. De gebruikte praktijken in de cultus zouden dus karakteristiek kunnen zijn voor de zuivering van het vrouwenlichaam, uitgevoerd tijdens de menstruele cyclus. Daarenboven was de kat het symbool van de seksuele beschikbaarheid. De geur van Bastet zou dus de geur zijn van de verleiding.

Bastet wordt vaak geassocieerd met **Osiris**, die wanneer hij niet wilde herkend worden, zich veranderde in een kat. De kat met de negen levens doet vermoeden dat het over Osiris gaat, heer van de onderwereld, vaak de Zwarte genoemd. Dit zwart dat in de westerse mentaliteit gezien werd als een wezenlijke vorm van negativisme, gebonden aan de duisternis, de dood, het onbekende maar dat in andere culturen positieve waarden uitstraalt: is de kleur van de oorspronkelijke ledigheid, van het grondbeginsel, dat de mogelijkheden omvat die de schepping van de wereld voorafgaan,

dus van de verborgen creativiteit. Het zwart is ook de geliefde kleur van Isis, godin van het geluk van de katachtige ziel. Bijgevolg was een zwarte kat het meest heilige voor zijn aanbidders ingevolge zijn blinkende pels waarin het licht zich weerspiegelt.

Doorheen de tijd heeft Bastet haar oorspronkelijke functies behouden van **“dame van de geuren”**, zoals het merendeel van de godinnen-leeuwinnen terwijl ze onder haar bescherming nam, diegenen die in verband stonden met de ontginning van het calcië, materiaal dat diende voor het maken van potten die bestemd waren om aftreksels van dierlijk vet in onder te brengen. Een zekere culturele of spirituele evolutie heeft haar cultus kunnen beïnvloeden maar Bastet is het architype gebleven van het beheersen van de wilde en dierlijke krachten van de mens. Ze is de verpersoonlijking van de beschaving. Op een mystieke manier werd zij beschouwd als **“het oog van de maan”**.

M.A



NIEUWS VAN DE VROEGEREN

Bengali

Beste vrienden van de Fanal, Beste vrijwilligers, Mijn beste kattenvrienden,

Het is met grote droefheid dat ik u het heengaan meld van mijn wonderbare Bengali.

Velen onder u herinneren hem zich nog wel, zowel zijn vriendelijkheid als zijn levenslust hebben ons gecharmeerd... ja, weet u nog, deze mooie pers (ros een beetje licht) die bij zijn aankomst in de Fanal in maart vorig jaar moest geschoren worden, met zijn mooie communicatieve ogen, deze prachtige kat die zo vaak vroeg om op de schouders te zitten van zijn tweevoetige vrienden. Velen onder ons hebben met hem in de Fanal "gewandeld" op hun schouders. Ja, hij is het.

Hij is heengegaan op donderdag 9 november in de namiddag, na vier maanden hardnekkig te hebben gestreden tegen de ziekte. Mijn kleine schat is vlug ziek gevallen, nauwelijks een paar dagen na zijn aankomst hier op 17 juni.

Hij heeft een verbitterde strijd geleverd, met een ongelooflijke vastberadenheid, tot op het einde van de rit. Bengali is heengegaan in zijn huis, temidden van zijn familie.

Hij was ongeveer 12 jaar (geschatte leeftijd volgens zijn algemene staat, deze van de tanden en ook na een bloedafname).

Wij hebben alles in het werk gesteld vanaf 3 juli. Iedere week zijn we naar de dierenarts geweest maar de schat van

een kat was niet in staat om gunstig te reageren op de verschillende toegekende behandelingen. Desondanks heeft dit zijn wil om verder te leven met ons, niet aangetast.

Een moreel zoals men niet zo vaak ziet bij mensen. Ik ben er in geslaagd om hem 800 gr te laten bijkomen (3,8kg half september tegen 3kg bij zijn aankomst): het was zijn levensverzekering.

Mijn kleine lieveling hield zoveel van zijn nieuwe leven. Hij heeft het gezelschap gehad van drie andere katten, waaronder een kleine jonge van een jaar met wie hij goed kon opschieten. Hij hield ervan om haar te zien spelen en gekke bokkensprongen te zien uithalen: ze heeft hem veel levenslust gegeven, ondanks het feit dat hij door zijn vermoeidheid zelf niet kon meespelen.

Zijn haartjes waren eveneens gegroeid: hij had opnieuw zijn prachtige vacht bestaande uit lange, zachte, zijdeachtige haren... op de rand van de vensterbank, wat een geluk om de wind door je haren te zien blazen, mijn mooie en wonderbare kat. En zelfs nadat het leven je verlaten had, mijn kleine schat, heb ik je bewegingsloze lichaampje in mijn armen genomen en je een laatste zoen gegeven.

Je geest is er nog steeds, je zal voor altijd in mijn hart blijven en in dit van mijn drie andere katten. Zij ook hebben zich voorbeeldig gedragen wat jou betreft, want ze hebben je helemaal aanvaard in ons midden, ze hebben ook het feit

gerespecteerd dat ik me bijna helemaal aan jou heb gewijd, omdat je zo veel nood had aan affectie, zorgen en aanwezigheid. Ik dank je voor het vertrouwen en om je helemaal aan mij te hebben overgegeven, zonder enig voorbehoud van jouw kant.

De schoonheid, de gratie, de zachtheid en het expressieve van je ogen; je intelligente en verwonderde blik op de kleine dingen van het leven, zullen we missen.

Ik wil in het bijzonder Dokter E. Hanssens bedanken voor zijn beschikbaarheid en voor zijn palliatieve zorgen toegediend vanaf eind september. Dankzij hem heeft Bengali nog 7 weken kunnen blijven leven, dat is veel. Zo heeft mijn kleine kat nog extra wapens gekregen die hem geholpen hebben in zijn onverwoestbare en tastbare wil om zo lang mogelijk bij ons te blijven. Die tijd was kostbaar voor ons allen, zelfs al was die periode heel zwaar en moeilijk vooral op persoonlijk vlak.

De laatste dag in je gezelschap was gewoonweg fantastisch, er was vreugde, blijheid. Je hebt ons begunstigd met je wonderbare "miauwjes" en met je lieve aandacht voor alles (en allen) dat (en die) je omringde. Je hebt me nog verbaasd en dit tot op het einde!

Bedankt Eric om de wil van Bengali te respecteren, zelfs als het niet altijd gewerkt heeft zoals je het zou gewild hebben.

"Nog dichter komen": Ziedaar het immense geschenk dat je ons gegeven hebt.

Mijn grote kat, zelfs indien ik gehoopt had dat je nog langer zou gebleven zijn en vooral in betere gezondheid, besef

dat het me op geen enkel moment heeft gespeten wat jou betreft en dat ik je het maximum heb gegeven van wat je zou moeten gekregen hebben: je hebt het gehad.

Je hebt gekregen maar vooral, je hebt ons zoveel gegeven. Welke leegte maar welke innerlijke rijkheid bij ons!

Je hebt meer vrede gebracht tussen de andere katten, je hebt hen geleerd om geduld te hebben en dat elk moment dat we leven, dierbaar is en enig. Ze hebben het begrepen.

Mijn grote: fier erg, erg fier om je gekend te hebben, bemind, begeleid, ondanks de omstandigheden.

Een dierbare gedachte voor allen die hem gekend hebben, bemind, verzorgd... het beste voor u allen en veel vrede van Bengali,

Sylvie W.



Denk aan de katten van de “Fanal des Animaux” voor uw laatste wilsbeschikkingen

De Fanal des Animaux heeft tot doel een warme tehuis, voedsel, zorgen en heel veel liefkozingsen te bieden aan katten die om diverse redenen van hun baasjes worden gescheiden, zodat ze tot op het einde van hun dagen nog heel veel geluk mogen kennen.

Wij ontvangen geen enkele subsidie; het zijn dan ook de giften en de legaten die maken dat de Fanal des Animaux kan bestaan. Deze vrijgevigheid is dan ook voor ons het bewijs dat ons initiatief door u positief wordt onthaald en geeft ons zin om verder te gaan met onze actie.

In onze hoedanigheid van VZW, genieten wij van een vermindering van de successierechten op de legaten die ons gedaan worden. Het tarief van de successierechten wordt niet bepaald door de plaats waar de VZW zich bevindt maar wel door de woonplaats van de erfflater; u moet dus weten dat indien u ons een legaat wenst te doen en u :

- in Vlaanderen woont, de VZW 8.5% belasting betaalt op de legaten
- in Wallonië betaalt de VZW een belasting van 7 % op de legaten
- in de regio van Brussel Hoofdstad, betaalt de VZW 12,5 % belasting op de legaten

Weet dat de successierechten heel hoog zijn in België voor de verre aanverwanten of niet aanverwanten en dat dankzij een duolegaat met een VZW zoals de “Fanal des Animaux” die een fiscale goedkeuring heeft, zij eveneens kunnen genieten van een vermindering op de successierechten.

Een notaris is altijd uw beste technische raadgever bij het opstellen van uw testament. Indien u geen notaris kent, dan kunnen wij u de naam en adres geven van notarissen voor wie de bescherming van dieren gevoelig ligt.

Dus als u van katten houdt, denk aan de katten van de Fanal des Animaux in uw laatste wilsbeschikkingen, ze zullen er u eeuwig dankbaar voor zijn.



PERMANENTE OPDRACHT

Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve de volgende permanente opdracht uit te voeren van mijn rekening :

Bedrag* : (in cijfers) _____ euros;
(in letters) _____ euros.

Op : _____ van elke maand.

De eerste storting moet uitgevoerd worden op met vermelding : Gift of Peterschap van :

_____ en moet gestort worden op de rekening **DEXIA N° 068 – 2058096 – 74**

ten gunste van de VZW, "**Le Fanal des Animaux**", Emile Maxlaan 16, 1030 Brussel (bank coördinaten op de bijgevoegde bank I.K.).
Erkenningsnummer HK 3023156016

IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB

Deze opdracht blijft geldig tot ik ze annuleer.

Naam : _____

Voornaam : _____

Adres : _____

Ik dank u bij voorbaat. Met de meeste hoogachting.

Gedaan op:
Handtekening

**Een gift of een peterschap hoger of gelijk aan 40 euro per jaar, is fiscaal aftrekbaar op basis van een certificaat dat door de Fanal des Animaux zal afgeleverd worden.*

HOE KAN U ONS HELPEN ?

DRINGEND !!!! Zoeken vrijwilligers voor diverse hulp : (kleine) hulp bij het kuisen, verlenen van de zorgen, uitdelen van het eten.....

Door ons loten te bezorgen voor onze tombola's

Door ons blikken kattenvoer te schenken, dozen tonijn en zalm, zakken droogvoer, zakken kattenbakkvulling

Door ons onderhoudsmateriaal te geven, dweilen, afwasproducten, trekkers, borstels, rollen keukenpapier

We hebben ook graag bureelbenodigheden : postzegels, papier om te printen, briefomslagen

Bedankt iedereen

**Door deel te nemen aan onze activiteiten !
(zie onze agenda blz. 9)**

NUTTIGE INLICHTINGEN

Briefwisseling : **LE FANAL DES ANIMAUX**
Emile Maxlaan, 16
1030 Brussel

Tel. & fax : 02 / 734.60.29
E-mail : lefanaldesanimaux@skynet.be
Website : <http://www.adoption-chat.be/>
www.lefanaldesanimaux.org
Facebook : LE FANAL DES ANIMAUX ASBL

Onze rekeningen :

Voor lidgelden en activiteiten :

IBAN : BE71 0682 0580 9169- BIC : GKCCBEBB

Sympathiserend lid	13 € / per jaar
Aangesloten lid	25 € / per jaar
Erelid	100 € / per jaar
Levenslang lid	350 €

Voor de peterschappen en giften, voor actie "Nieuw huis",
voor de zwerfkatten : **IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB**

Adresverandering : verwittig ons onmiddellijk, met opgave van volledig juist adres en uw eventueel telefoonnummer

Kleine oproep : De nieuwe site van de "Fanal des Animaux"
www.lefanaldesanimaux.org

Waarom

LE FANAL DES ANIMAUX?

... omdat de ontwikkelingsgraad van een maatschappij bepaald wordt door de aandacht die zij schenkt aan de zwakken en de minst begunstigen van haar leden (de armen, de kinderen, de zieken en de ouderen) en... de huisdieren die ons gedurende gans hun leven hun vriendschap en liefde geven (in een meer en meer individualistische en harde, tot zelfs wrede wereld), verdienen zij beslist onze hulp als zij oud worden en het leven hen scheidt van het baasje dat ze liefhadden.

Dat is het doel van Le Fanal des Animaux en we zijn fier om zo te handelen.

De Raad van Bestuur



Le Fanal des Animaux is lid van de Nationale Raad voor Dierenbescherming.
Erkenningsnummer HK 3023156016