

Belgique - België
P.P.
1140 Bruxelles 14
P 003616



LE FANAL DES CHATS

A.S.B.L. - V.Z.W.

Tehuis voor oudere Katten



Driemaandelijks blad n°120 • 31^{ste} jaargang • Dec. 2018

INHOUD

- Het Woord van de Voorzitster 1
- Een fanal in Marokko 2
- Kerstdiner 4
- Kleine tips 5
- Droevig nieuws 6
- Nieuws van de vroegeren 7
- Een ogenblik cultuur 8
- Onze kalender 2019 11
- Quizz speciaal Kat 12
- Laatste wilsbeschikkingen 14
- Permanente opdracht 15
- Hoe kan u ons helpen 16



Het Woord van de Voorzitster

Mevrouw, Mijnheer, Beste leden

Eerst en vooral wil ik de vrijwilligers en onze raad van bestuur bedanken voor hun werk. Daarom worden de vrijwilligers vriendelijk uitgenodigd op ons Kerstfeest waarop we hopen dat u talrijk aanwezig zult zijn.

De Fanal des Animaux verandert van naam en wordt de FANAL DES CHATS, naam die beter geschikt is voor onze activiteiten. Wees dan ook niet verwonderd wanneer in de loop van volgend jaar meer en meer dingen zullen aangepast worden aan de nieuwe naam : internet site, mail, Facebook enz.

Goed nieuws : dankzij uw regelmatige giften hebben we de stookketel kunnen vervangen. Onze kleine beschermelingen zullen dus geen kou hoeven te lijden in de winter.

Onze dierenarts gaat met pensioen in de loop van volgend jaar. We hebben nu een nieuwe dierenarts gevonden die gedurende een paar maanden samen met hem zal werken om zo stilaan gewoon te worden aan onze kleine beschermelingen.

Het inrichten van het operatiekwartier vordert beetje bij beetje, weldra zullen we dan ook kleine operaties kunnen uitvoeren en sterilisaties in de Fanal. Indien u dierenartsen kent die hun kabinet sluiten en die ons hun materieel aan een klein prijsje zouden willen verkopen, aarzel niet om contact op te nemen met ons.

We willen ook de quarantaine uitbreiden om meer nieuwe kostgangers te kunnen ontvangen. We hebben dus grote, supplementaire kooien in aluminium nodig.

U kent allemaal de Fanal des Chats. U steunt ons al vele jaren en we danken u en danken u nogmaals.

Ik wens u heel fijne eindejaarsfeesten toe, een vrolijke kerstmis en een heel gelukkig 2019.

Murielle Dekinder

Le Dar al Hossoun de Taroudannt, een fanal in Marokko...

1. Ollivier, hoe stel jij je voor aan onze vrienden van de Fanal des Chats ?

Ik ben fransman, uit Avignon, in de Provence... en van Spaanse en Italiaanse afkomst: een echte zuiderling ! Van Marokko houd ik enorm veel, ik heb het dan ook helemaal doorkruist gedurende vele jaren. Wanneer het moment zich voordeed om "mijn leven te veranderen" na de verkoop van de familiezaak, heb ik besloten dat het vakantieverblijf dat ik ontdekt had in Taroudannt, in het zuiden van Marokko, voor een tijdje mijn verblijfplaats zou worden.

Ik heb al spoedig gerealiseerd dat het leven zonder een bezigheid te hebben, vlug vervelend zou zijn ... ik heb dan ook besloten om van Dar al Hossoun een oord te maken voor reizigers die houden van kalmte en van tuinen... het gerucht ging al snel de ronde dat ons concept van huis-tuin uniek was en geschikt voor rust en ontspanning... het gerucht is vanzelfsprekend ook doorgedrongen in de dierenwereld aangezien in een paar maanden tijd verschillende kleine katten en honden aan de deur stonden op zoek naar een huis en een familie... Met 6.500m2 tuin hebben wij dan ook de deur voor hen kunnen openen en hen ontvangen.



2. Wie zijn je kostgangers? Kan je ons iets vertellen over de omstandigheden waarin sommigen van hen hier terecht zijn gekomen ?

We hebben 22 katten, 8 honden (die we buiten houden verspreid over onze 3 privé villa's), 7 pauwen en pauwinnen, water -en grond schildpadden, kameleons ... we hebben zelfs een everzwijn gehad gedurende enkele maanden ! Iedereen heeft zijn geschiedenis... en velen hebben dankzij ons hun vrijheid herwonnen; in het bijzonder de kameleons die in de soeks verkocht worden. De « baas » van het huis is Max, onze "gele hond van de Anti-Atlas"... er gaat een mooi verhaal aan vooraf, tenminste "een verhaal met een mooi einde"... Hij woonde in een nabije buurt en werd op een laffe manier achtergelaten op 25km van hier... hij heeft er 2 maanden over gedaan maar hij slaagde erin om terug naar huis te komen ! Jammer genoeg was hij vervangen door 2 grote waakhonden die hem aangevallen hebben. Hij heeft bij ons onderdak gevonden en... gaat hier nooit meer weg ! Hij is de mascotte van het huis...



Max, de baas van Dar al Hossoun

Ollivier en de kleine Nala, door een personeelslid gevonden in een gesloten kartonnen doos "die een beetje bewoog".



3. Hoe reageren je klanten op dit aparte huishouden ?

We ontvangen hier veel stedelingen die noch de ruimte noch het levensritme hebben om gezelschapsdieren te houden... en hier kunnen ze hun schade inhalen .

Onze katten in het bijzonder zijn onafhankelijk, zoals trouwens de meeste van de katten... maar sommigen vragen contact en affectie en iedereen vindt hier wel zijn gading!

4. Ik weet dat je soms vele kilometers moet afleggen om je kleine vriendjes te laten opereren. Hoe is de dierenverzorging hier in Marokko?

Ja, dat klopt... de lokale dierenartsen zijn eerder gespecialiseerd in het vee (geiten, schapen, koeien...). Voor de dringende dingen, het hechten van wonden en andere dergelijke zorgen, gaat het wel ... maar alles wat "geprogrammeerd" moet worden of wat meer precisiewerk is, daarvoor moeten we naar Agadir gaan... op 90km van bij ons. Maar als het nodig is dan aarzelen we niet en er zijn altijd wel een

paar boodschappen te doen voor of na de consultaties.

Ik aarzel evenmin om de hulp in te roepen van de Franse dierenarts waar ik "een goede klant" was voor een consultatie per tv... dit is zo een 2, 3 keer gebeurd bij gevallen waar onze lokale dierenartsen geen blijf mee wisten of geen idee hadden.

5. Kan je ons iets meer uitleg geven over de omstandigheden waarin de katten leven in Marokko?

In de streek worden de katten gerespecteerd want ze worden beschouwd alsof ze een "onschendbare" dimensie zouden hebben... maar daarom hebben ze nog niet hetzelfde leven als de katten die in de Europese huizen wonen, ze hebben vaak honger... maar ze worden tenminste niet met stenen weggejaagd zoals de honden hier.

6. Is je Marokaans personeel er ook fier op om deel uit te maken van dit avontuur dat buiten de normen ligt van dit land ?

Fierheid, dat weet ik nog zo niet zeker... maar verrast en gelukkig om te ontdekken dat een gezelschapsdier affectie kan geven, voor leven kan zorgen, gezelschap kan zijn...in het begin zijn ze soms een beetje wantrouwig ; vooral tegenover honden waarvoor ze niet veel achting hebben... of waarvoor ze schrik hebben... en dan gaan ze overslag bij de vele demonstraties van genegenheid en vreugde van de katten en honden als ze toekomen !

Velen onder hen willen dan ook bij hen thuis een plaatsje voorbehouden voor een klein verlaten dier...

Voor meer inlichtingen over Dar al Hossoun, aarzel niet om de site te bezoeken van Ollivier Verra www.alhossoun.com

Interview van Ollivier Verra, door Anne R.

ZONDAG
16/12/2018

Kerstdiner

Eric Goovaerts zingt Kerstmis
en brengt traditionele
Russische liedjes.

Een prachtig buffet, onze stand van kunstvoorwerpen en onze grote traditionele tombola

Maaltijd om 12u30 - Spektakel live om 14u !

Te reserveren voor 10/12/2016 op nr : 02/734.60.29.

Betalen op de rek. van de Fanal BE71 0682 0580 9169

Plaats : Centre Civique de Kapelleveld

Albert Dumontlaan, 10 - 1200 Brussel



KLEINE TIPS

De juiste box voor transport

Minstens een keer per jaar moet de kat naar de dierenarts. En doe dit aub niet op de arm of aan een tuigje, maar in een geschikte transportbox.

De ideale box is makkelijk te reinigen en zo groot dat de kat erin rechtop kan staan en makkelijk liggen. De box is bij voorkeur zowel van boven als van de zijkant te openen, dat is het handigst gebleken bij een bezoek aan de dierenarts. Aan alle kanten open "tralies" maakt de meeste katten doodsbang, ze zitten liever in het donker.

Daarom zijn openingen aan de zijkanten voldoende, die zorgen voor voldoende frisse lucht.

Uiteraard zal je kat eerst moeten wennen aan een vreemde, nieuwe transportmand. Leg er een lekker zacht kussentje in, en een paar lekkernijen en laat de mand open staan in de kamer op een vaste plek. Al snel zal je kat de transportmand accepteren en zal het je niet veel moeite kosten om hem erin naar de dierenarts te transporteren.

Uit Hart Voor Dieren



IN MEMORIAM

Ter nagedachtenis van onze vriendin H el ne Evrard

Ze maakte geen deel uit van de raad van bestuur, noch van de algemene vergadering, op alle offici le titels kreeg haar discretie de bovenhand,.

En toch was ze op alle gebied aanwezig : we zagen haar op de kattententoonstellingen waar ze de stand van kunstvoorwerpen opzette om dan de volgende dag haar producten te kunnen verkopen.

Met dezelfde toewijding zette ze zich in bij onze gebeurtenissen, stak haar tijd en energie erin om de taken die ze zich oplegde, tot een goed einde te kunnen brengen.

Ze was ook af en toe een artieste die heel mooie artisanale voorwerpen kon maken en met ganser harte en al haar talent deed ze eveneens mee aan de kabaretvoorstellingen die door de Fanachas opgericht werden. En dit alles werd gedaan met haar onovertroffen vriendelijkheid en joviale humor waarin geen plaats was voor ironie of stoutheid.

Al je vrienden zullen je missen H el ne, en die zijn talrijk ! Men zegt dat niemand onmisbaar is maar een prachtmens zoals jij, blijft voor eeuwig in ons hart bewaard.

E.R.



Het kabaret van de Fanachas wil haar eer bewijzen door middel van liedjes.

Op zaterdag 16 februari 2019 om 15u

In de zaal Epi (1ste verdieping)
Gen vestraat 470B te 1030 Brussel.

NIEUWS VAN DE VROEGEREN

Froufrou

Hallo.

Ik stuur u een foto van Froufrou, naam die ze droeg toen ze begin 2008 toekwam, een 10-tal jaren geleden dus. Zij en nog twee andere katten, Luna en Tania, zijn toegekomen dankzij een dame, Sylvie is haar naam, die op zoek was om 7 katten te plaatsen die toebehoorden aan een vriendin die overleden was.

Luna en Froufrou, respectievelijk 6 en 8 jaar oud mochten niet gescheiden worden en Tania vond geen geïnteresseerde want ze was al meer dan 10 jaar en had zorgen nodig.

Luna is vlug van ons heengegaan wegens een kanker in de keel. Tania heeft nog 4 gelukkige jaren gekend.

Froufrou is nog steeds in leven, om de 3 maanden wordt ze verzorgd door Dr. Demoulin voor haar allergieproblemen : in 2012 hebben we ontdekt dat haar buik en kin één wonde was. Nu maakt ze het beter maar we moeten voor alles attent zijn. Ik denk dat ze niet meer zo goed ziet maar ze vecht om te leven.

Dit is de geschiedenis van 3 katten die in het voorjaar van 2008 geadopteerd werden.

Leven nog Régliste, Rosie en La Bévvue, waarvan ik u de geschiedenis zal vertellen op een andere keer, gewoon om wat nieuws over hen te geven.

Tot weldra

Maggy.



EEN OGENBLIK CULTUUR

De Middeleeuwen

“De kat is “huiselijk” enkel wanneer het past in haar kraam Voor haar geen hok, geen leiband, geen bevel om haar komen en gaan te beperken.”

Sarki (1870-1916)

Men heet de Middeleeuwen de eeuw van de westerse geschiedenis, gesitueerd tussen de Oudheid en de moderne Eeuw (die het einde van de Middeleeuwen omvat tot de Franse revolutie), of van de VIde tot de XVIde eeuw. Ze strekt zich dus uit over een periode van 1000 jaren.

De uitdrukking “Middeleeuwen” op zich betekent niets. Ze komt van het latijn “medium aevum”, wat betekent “overgangseleeftijd” of “gemiddelde leeftijd” van een mens. De Middeleeuwen is dus een overgangperiode tussen verschillende tijdperken en verschillende artistieke stromingen, tijdens dewelke de kat geen mooi leven geschoren was. Na vereerd te zijn geweest in vele maatschappijen, maken de Middeleeuwen van de kat een onheilbrengend dier, bekleed met vreselijke krachten, dat vervolgd werd.

HET PAUSDOM EN DE KATTEN

De christelijke religie is het hart van de middeleeuwse geschiedenis : ze verwoordt de gedachte van dit tijdperk, namelijk wegens de toenemende macht van de katholieke kerk, georganiseerd rond het pausdom van Rome.

De pausen van de Middeleeuwen waren niet vriendelijk voor de katten, sommigen aarzelden niet om hen uit te roeien

onder het voorwendsel dat ze boosaardig en duivels waren.

De opleving van de heidense cultussen, namelijk in de XIVde eeuw, heeft bijgedragen tot de uitroeiing van de katachtigen. Daar waar de Egyptenaren de kat een bovennatuurlijke en heidense reputatie hadden gegeven voor haar geheimzinnigheid, haar gratie en haar schoonheid, interpreteerde de Kerk haar kwaliteiten op een totaal andere manier en beschuldigde de kat ervan om de reïncarnatie te zijn van de duivel.

Een pauselijke bul van 1233 bepaalde dat zwarte katten de dienaars waren van de duivel. Verschillende eeuwen van haat tegenover de katten, volgden elkaar op. Door te willen strijden tegen de heidense rituelen, vond de Kerk de door de duivel bezeten kat uit.

DE INQUISITIE

Dan volgt de Inquisitie, die beschouwd wordt als ketters en steeds meer uitgebreid en veelzijdiger wordt. Zo wordt de hekserij hevig bestreden ingevolge de onnoemelijke leugens van de Kerk zelf. Vanaf de XIIde eeuw in Europa, beschuldigt de Kerk vele vrouwen van magische en nefaste praktijken en van satanisme. Het is rond de XIIIde eeuw dat de Kerk definitief de kat associeert met hekserij.

Paus Innocentius VII (1336 - 1415) eiste een onmiddellijke opvoering van de vervolging van katten, waardoor het overlijden van vele katten verhoogde, er is zelfs sprake van vele miljoenen.



Innocentius VII



Innocentius VIII

Paus Innocentius VIII (1432 - 1492) heeft ook fel bijgedragen tot het erge van de situatie. In 1484 heeft hij in een pause-lijke bul opgelegd dat alle heksen en hun katten levend verbrand zouden worden.

De gewelddadigheid van de mensen tegenover de katten was tijdens de periode van de Inquisitie grenzenloos.

DE KAT EN DE HEKSERIJ

De slachtoffers van de processen tegen heksery waren hoofdzakelijk vrouwen die meestal behoorden tot de volkse klasse. Deze vrouwen waarvan sommigen beschuldigd werden dat ze zich veranderden in een kat tijdens hun sabbat (nachtelijke bijeenkomsten van heksen waar banketten plaats vonden en heidense ceremonies, tot zelfs orgiën), werden gemarteld, verdrinken, verbrand op de houtstapel samen met hun zwarte katten.

Tijdens deze periode riskeerde iedereen die een zwarte kat had, om levend verbrand te worden, tenzij de kat een klein toefje wit haar op de borst had, "vinger van God" geheten of "teken van de engel".

De zwarte kat werd beschouwd hetzij als de reïncarnatie van de duivel, hetzij als deze van de heksery. De kat werd toen



Heks en haar zwarte kat

veroordeeld zoals een persoon en vaak betrokken bij processen tegen heksen. In het proces van de Tempeliers, maakt men melding van de aanbidding van Lucifer die aan zijn adepten verschijnt in de vorm van een kat.

De vervolgingen stoppen in de XVIIde eeuw. Het Parlement van Parijs besluit om de duivelse pacts en heksery totaal te ontkennen. De heksenvervolgingen en hun katten heeft haar hoogtepunt bereikt in de XVIde en XVIIde eeuw en viel samen met de Renaissance en het opkomen van het humanisme.

DE ZWARTE PEST

In de XIVde eeuw, heeft de Zwarte Pest of Grote Pest, een pandemie van builen-

EEN OGENBLIK CULTUUR (vervolg)

pest de mensheid geteisterd : tussen 1346 en 1350, was minstens een derde van de Europese bevolking aangetast, er vielen ongeveer 25 miljoen slachtoffers. Ze bleef nog drie eeuwen voortduren.

Ze verspreidde zich door de vlooiën van ratten. Ondanks de geloofsovertuiging van die tijd, speelde de kat geen enkele rol in het verspreiden van de pest.

De ziekte daarentegen kwam meer en meer voor ondanks het afslachten. Indien men de kat niet ten onrechte beschuldigd had om verantwoordelijk te zijn voor de pest, dan had de epidemie niet zo lang geduurd. De burgemeester van Londen, bijvoorbeeld, deed een oproep om alle katten af te slachten, en zonder dat hij het besepte, verspreidde de ziekte zich nog meer.



Het lijden van een huis getroffen door de pest.

We weten niet of de kat (rechtsonder) gedood werd door de ziekte of omdat ze er verantwoordelijk voor was.



Dit detail van een manuscript van de XIII de eeuw toont de ontratte katten

Het enige dier dat niet verdacht werd, was de rat (daar waar ze in het Oosten geassocieerd werd met de pest).

De boeren die ondanks de risico's op de loop gingen, hadden hun katten behouden en ontsnapten aan de epidemie omdat de katten de knaagdieren verjaagd hadden.

Isa voor de Planeet Katten, de passie voor katachtigen

ONZE KALENDER 2019

Onze kalender 2019 is vanaf nu te koop bij de Fanal des Chats, Emile Maxlaan 16 te 1030 Schaarbeek aan de prijs van 10 euro.

Hij is ook beschikbaar op de artisanale stand van de Fanal tijdens onze volgende activiteiten.

Indien u zich niet kunt verplaatsen, dan kunnen wij u hem ook opsturen zodra wij uw betaling van 11,50 euro (verzendingskosten inbegrepen) hebben ontvangen op onze rekening BE71 0682 0580 9169.



HOE KAN U ONS HELPEN ?

Deelnemen aan de brochure van de Fanal en gelegenheidsverslaggever worden.

Hoe ? Door een artikel op te stellen, een tekening op te sturen, foto's, een activiteit voorstellen of een tentoonstelling, altijd met het thema "kat".

Stuur uw ideeën, voorstellen naar Anne Renouprez, coördinator van de redactie, op het adres... : annerenouprez@hotmail.com



Een kleine quiz, hoofdzakelijk over de kat, amusant en leerrijk.

1. Welk volk aanbad en louterde de katten ?
 - a) De Romeinen
 - b) De Egyptenaren
 - c) De Assiriërs
4. Hoe heet de kat die de vlucht begeleidde van de 99 puppies in "101 dalmatiërs" van Walt Disney ?
 - a) Sergent Tib's
 - b) Thomas O'Malley
 - c) Toulouse

2. In welke fabel van La Fontaine ontmoet men de kat Raminagrobis ?
 - a) De kat en de vos
 - b) De kat en de rat
 - c) De kat, de wezel en het kleine konijntje



5. Wie is de auteur van tekenstrips waarvan de held een grote filosofische kat is ?
 - a) Uderzo
 - b) Frankin
 - c) Philippe Geluck
3. In de film "De kat", naar een roman van Georges Simenon, speelde wie de rol van de vrouw van Jean Gabin ?
 - a) Annie Cordy
 - b) Simone Signoret
 - c) Michèle Morgan
6. Hoe heet het gat waardoor men een draad in een naald steek ?
 - a) Het oog van een naald
 - b) Een kat
 - c) Een sjah

7. Het beroemde kabaret de Zwarte Kat, bevindt zich in welke stad ?
- a) Genève
 - b) Brussel
 - c) Parijs



8. Wat betekent het werkwoord "jongen" ?
- a) Spinnen
 - b) Op de wereld brengen
 - c) Miauwen
9. Eén van deze spreuken is niet juist, dewelke ?
- a) Als men zijn kat wil slaan, vindt men, wel een knuppel
 - b) Als de kat van huis is, dansen de muizen
 - c) Een ezels stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen keer
10. in welk album van de avonturen van Kuifje, komt er een siamese kat voor ?
- a) De krab met de gouden scharen
 - b) De juwelen van de Castafiora
 - c) De 7 kristallen bollen

11. Katten maken deel uit van de meeste van haar romans. Wie is ze ?
- a) Marguerite Yourcenar
 - b) Colette
 - c) Simone de Beauvoir

12. In welke Amerikaanse stad werd deze beroemde foto genomen van Harry Warnecke in 1925 ?
- a) Chicago
 - b) Washington
 - c) New York



Denk aan de katten van de “Fanal des Chats” voor uw laatste wilsbeschikkingen

De Fanal des Chats heeft tot doel een warme tehuis, voedsel, zorgen en heel veel liefkozings te bieden aan katten die om diverse redenen van hun baasjes worden gescheiden, zodat ze tot op het einde van hun dagen nog heel veel geluk mogen kennen.

Wij ontvangen geen enkele subsidie; het zijn dan ook de giften en de legaten die maken dat de Fanal des Chats kan bestaan. Deze vrijgevigheid is dan ook voor ons het bewijs dat ons initiatief door u positief wordt onthaald en geeft ons zin om verder te gaan met onze actie.

In onze hoedanigheid van VZW, genieten wij van een vermindering van de successierechten op de legaten die ons gedaan worden. Het tarief van de successierechten wordt niet bepaald door de plaats waar de VZW zich bevindt maar wel door de woonplaats van de erflater; u moet dus weten dat indien u ons een legaat wenst te doen en u :

- in Vlaanderen woont, de VZW 8.5% belasting betaalt op de legaten
- in Wallonië betaalt de VZW een belasting van 7 % op de legaten
- in de regio van Brussel Hoofdstad, betaalt de VZW 12,5 % belasting op de legaten

Weet dat de successierechten heel hoog zijn in België voor de verre aanverwanten of niet aanverwanten en dat dankzij een duolegaat met een VZW zoals de “Fanal des Chats” die een fiscale goedkeuring heeft, zij eveneens kunnen genieten van een vermindering op de successierechten.

Een notaris is altijd uw beste technische raadgever bij het opstellen van uw testament. Indien u geen notaris kent, dan kunnen wij u de naam en adres geven van notarissen voor wie de bescherming van dieren gevoelig ligt.

Dus als u van katten houdt, denk aan de katten van de Fanal des Chats in uw laatste wilsbeschikkingen, ze zullen er u eeuwig dankbaar voor zijn.



PERMANENTE OPDRACHT

Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve de volgende permanente opdracht uit te voeren van mijn rekening :

Bedrag* : (in cijfers) euros;
(in letters) euros.

Op : van elke maand.

De eerste storting moet uitgevoerd worden op met vermelding : Gift of Peterschap van :

.....
en moet gestort worden op de rekening

BELFIUS N° BE16 0682 0580 9674

ten gunste van de VZW, "**Le Fanal des Animaux**", Emile Maxlaan 16,
1030 Brussel (bank coördinaten op de bijgevoegde bank I.K.).
Erkenningsnummer HK 3023156016

IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB

Deze opdracht blijft geldig tot ik ze annuleer.

.....
Naam :

Voornaam :

Adres :

Ik dank u bij voorbaat. Met de meeste hoogachting.

Gedaan op:
Handtekening

**Een gift of een peterschap hoger of gelijk aan 40 euro per jaar, is fiscaal aftrekbaar op basis van een certificaat dat door de Fanal des Animaux zal afgeleverd worden.*

HOE KAN U ONS HELPEN ?

DRINGEND !!!! Zoeken vrijwilligers voor diverse hulp : (kleine) hulp bij het kuisen, verlenen van de zorgen, uitdelen van het eten.....



Door ons loten te bezorgen
voor onze tombola's

Door ons blikken kattenvoer te schenken,
dozen tonijn en zalm, zakken droogvoer,
zakken kattenbakvulling

Door ons onderhoudsmateriaal te geven,
dweilen, afwasproducten, trekkers, borstels,
rollen keukenpapier

We hebben ook graag bureelbenodig-
heden : postzegels, papier om te printen,
briefomslagen

Bedankt iedereen

Door deel te nemen aan onze activiteiten !

NUTTIGE INLICHTINGEN

Briefwisseling : **LE FANAL DES ANIMAUX**
Emile Maxlaan, 16
1030 Brussel

Tel. & fax : 02 / 734.60.29
E-mail : lefanaldesanimaux@skynet.be
Website : <http://www.adoption-chat.be/>
www.lefanaldesanimaux.org
Facebook : LE FANAL DES ANIMAUX ASBL

Onze rekeningen :

Voor lidgelden en activiteiten :

IBAN : BE71 0682 0580 9169- BIC : GKCCBEBB

Sympathiserend lid	13 € / per jaar
Aangesloten lid	25 € / per jaar
Erelid	100 € / per jaar
Levenslang lid	350 €

Voor de peterschappen en giften, voor actie "Nieuw huis",
voor de zwerfkatten : **IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB**

*Adresverandering : verwittig ons onmiddellijk, met opgave van volledig
juist adres en uw eventueel telefoonnummer*

Kleine oproep : De nieuwe site van de "Fanal des Animaux"
www.lefanaldesanimaux.org

Waarom

LE FANAL DES CHATS?

De graad van ontwikkeling van een maatschappij wordt bepaald door de aandacht die ze schenkt aan de meest zwakken en de minst begunstigen van haar leden : de kinderen, de zieken, de ouderen, de personen die niet veel middelen hebben en... de huisdieren, waaronder de katten. In een meer en meer individualistisch wereld, schenken deze laatsten ons hun vriendelijkheid en hun affectie gedurende gans hun leven. Als hun einde nabij komt, worden sommigen onder hen gescheiden van de baasjes die ze zo lief hadden. We willen dan ook garanderen dat al deze katten verder zullen bijstaan worden.

Zo is het doel van de Fanal des Chats en zo is onze fierheid om aldus te handelen.

De Raad van Bestuur



Le Fanal des Animaux is lid van de Nationale Raad voor Dierenbescherming.
Erkenningsnummer HK 3023156016