

Belgique - België
P.P.
1140 Bruxelles 14
P 003616



LE FANAL DES ANIMAUX

A.S.B.L - V.Z.W.

Tehuis voor oudere Katten



Driemaandelijks blad n°113 • 30^{ste} jaargang • Maart 2017

INHOUD

• Het Woord van de Voorzitter	1
• Te noteren	7
• Theater	8
• De Fanal viert zijn 30 jaar !	9
• Onze activiteiten	10
• Kroniek van de dierenarts	11
• Nieuws van de vroegeren	12
• Laatste wilsbeschikkingen	14
• Permanente opdracht	15
• Hoe kan u ons helpen	16



Het Woord van de Voorzitter

Er was eens ...

De Fanal bestaat 30 jaar !!!

U kent allemaal wel de Fanal des Animaux. U steunt ons al zo veel jaren en daarom bedanken we u en bedanken u nogmaals. Maar weet u eigenlijk wel hoe ons asiel ontstaan is, opgericht werd en zich ontplooide?

Leden, administrateurs en vrijwilligers van het eerste uur, er zijn er niet zo veel meer en anderen die het hebben verder gezet, vragen ons regelmatig naar de geschiedenis van de Fanal.

Ziehier dus het ingekorte verhaal van onze 30 eerste jaren in chronologische volgorde.

Het verhaal begint zoals in elk mooi sprookje met : Er was eens.....



In de loop van de jaren 80 hield Odette Danneau, een karaktervolle dame en juriste van oorsprong, zich bezig met de zieke kat van haar dochter. Ze hield enorm veel van deze huisdieren en ze hielp dan ook vaak haar dichte burens en om een lang verhaal kort te maken, na een tijdje zat ze daar met een 50 tal katten die moesten verzorgd worden, allen ziek of gehandicapt of oud...

Het stoorde haar niet om vlakaf aan haar vrienden een financiële steun te vragen om voedsel te kunnen kopen en het nodige materieel om voor al haar beschermelingen te kunnen zorgen.....

Het is op aanraden van één van deze vrienden, Rolande, dat Odette het huis koopt waar de Fanal nog steeds ondergebracht is, op de Emile Maxlaan 16 te Schaarbeek en sticht de VZW in 1987.



Een Raad van Bestuur werd opgericht met Odette als voorzitter, Mireille vice-voorzitter, Rolande secretaresse, Joël penningmeesteres, Lénore bestuurslid (gelukkig nog momenteel aanwezig). Stilaan kwamen er vrijwilligers bij, allen kattenliefhebbers, om hulp te bieden.

In het begin was alles nogal "primitief" en andere katten kwamen de kleine gemeenschap vervoegen.

Zoals vele verenigingen, krijgt de Fanal geen enkele subsidie. Allen die er werkten waren vrijwilligers en dit is tot op heden nog steeds het geval.

Er waren wel een paar leden die een gift schonken maar om centjes te vinden moesten er andere oplossingen gevonden worden.

Mireille, een vroegere muziklerares en op handen gedragen door haar oud-leerlingen, richtte een koor op en zorgde voor opvoeringen. Rolande, Lénore en haar broer Ernest deden rommelmarkten en verkochten voorwerpen die ze van kattenvrienden gekregen hadden. En nu kon Odette stilaan beginnen genieten van haar pensioen.

Jammer genoeg is onze edelmoedige Odette overleden in november 1998 door een verkeersongeluk.

De Raad van Bestuur werd hoogdringend bijeen geroepen door Mireille om de nodige maatregelen te nemen om verder te kunnen gaan. Er moest meteen een andere voorzitter benoemd worden.

Mireille, vice-voorzitster heeft toen op de man af verklaard aan Danièle "dat zij het zou zijn" want ze was de enige die



de ganse dag in de Fanal kon blijven en de enige die alle katten kende en wist hoe alles in zijn werk ging... En dat zij tenminste een wagen had (dit om deze anecdote een beetje plezierig voor te stellen). Ze moest dus op staande voet in de Raad van Bestuur opgenomen worden....Dit heet dan met zijn neus op de feiten worden gedrukt..... onmogelijk om te weigeren.

Wat zou er gebeuren met de Fanal ? Inderdaad want het huis waar de katten ondergebracht waren, behoorde toe aan Odette en na haar dood ging het naar haar dochter. Haar levensgezel was vruchtgebruiker die moest zorgen voor al de de katten die er op dat moment aanwezig waren en dat ze er ook bleven, samen met de hulp van de Raad van Bestuur en de vrijwilligers en dit tot de laatste kat zou overlijden. Derhalve zou geen enkele minou nog kunnen toegelaten worden.

Behalve dat enkele maanden later, in juni 1999, de levensgezel van Odette door ziekte evenens komt te overlijden. Het vruchtgebruik houdt op en Odette haar dochter besluit om het huis te verkopen. Ze stond ons toe om er nog twee jaar (gratis) te verblijven, de tijd die nodig was om een nieuwe en andere huisvesting te zoeken voor de 120 gasten.

Het was een ramp ! Daarenboven besloot in die periode het ministerie van dierenwelzijn dat alle asielen voor dieren een erkenning moesten hebben (beslist noodzakelijk, we zijn er ons terdege van bewust). Om die te bekomen, moest er ondermeer een aanvraag gericht worden aan de dienst Huisvestiging op gemeentelijk vlak en een affiche uitgehangen worden met de voor-en nadelen.

Als we maar zeker konden zijn om aan de eisen van de burens van de Emile Maxlaan te voldoen, niemand kende er ons en hoe zouden wij dit financieel moeten klaar spelen ?

Een paar dagen later stelde de dochter van Odette ons voor om het huis van haar af te kopen. Ja, maar er was geen geld in de kas, de huizen van het kwartier die te koop stonden, werden verkocht aan de bescheiden som van.... +/- 20.000.000 belgische franken. Ze vroeg ons om een bod uit te brengen.

Het huis was nooit onderhouden geweest : er lag balatum op de oorspronkelijke planken vloer, geen enkele muur was betegeld, het was behangen, er was geen centrale verwarming, we gebruikten gasconvectors in alle kamers, de electriciteit was niet helemaal volgens de normen net zoals de loodgieterij die nog dateerde van toen het huis begin 1900 gebouwd werd en om te besluiten,



120 katten hadden er gedurende 12 jaar gewoond.....

We hebben dus beroep gedaan op een expert onroerend goed die ons bevestigde dat die "veredelde stal " niet meer waard was dan +/- 2.200.000 belgische franken, rekening houdend met al de werken die zouden nodig zijn om het weer leefbaar te maken !

Aan die prijs konden we het niet krijgen, de erfgename vroeg ons wat meer..... Maar we hadden nog steeds de 1ste frank niet.



Dan hebben we beroep gedaan op de nationale media : kranten, radio, tv, allemaal! We hebben ongeveer de helft van de som binnen gehaald.

Het zijn onze gulle vrijwilligers die de hand in de porte-feuille hebben gestoken om de rest bij elkaar te sprokkelen (geeft u zich daar wel rekenschap van ? Werken voor niets en daarenboven nog uit zijn zak moeten betalen...men heeft het hart op de plaats of niet...).

We konden het huis kopen, contant en.... gelukkig want de katten hadden voortaan HUN huis! En inderdaad, dit huis dat gekocht werd in naam van de vereniging, is werkelijk **HET HUIS VAN DE**

⁴ **KATTEN** geworden !

We konden een beetje adem halen, we hadden een dak boven het hoofd!

Vervolgens moest het nodige gedaan worden om het huis aan de normen te laten voldoen om de erkenning te bekommen.

In de eerste instantie hebben we dus de loodgieterij aangepakt, alle leidingen in lood werden vervangen, de electriciteit werd aangepast, we hebben centrale verwarming laten plaatsen, we hebben al de binnenmuren bemetseld en er tegels tegen geplaatst, een ziekenzaal gemaakt, een keuken en een quarantaineplaats.

En zo konden we het dossier samenstellen voor de aanvraag tot erkenning, die we trouwens gekregen hebben in oktober 2001 voor een periode van 10 jaar.

Nadien hebben we de vensterlijsten en deuren laten vervangen, de houten trap werd vervangen door een metalen, de planken vloeren die totaal rot waren , werden vervangen om zo gemakkelijker te kunnen onderhouden worden maar vooral om het aangenamer te maken voor onze behaarde kleintjes.



Om het hoofdstuk hernieuwing af te sluiten, hebben we de laatste 2 jaar de schoorstenen laten herstellen, een gat in de



muur laten opvullen onder de dakgoot kant van de straat, de gevel laten herdoen en in de maand december moesten al de radiatoren dringend vervangen worden ! Wie zegt dat men in een huis nooit klaar is...wel die heeft gelijk...

Ondertussen verliep onze erkenning naar zijn einde en hebben we opnieuw een aanvraag moeten doen die ons ook werd verleend. Denk vooral niet dat we leven in een paradijselijke wereld !

We hebben gedurende al die jaren vaak af te rekenen gehad met grote problemen. Dagen en nachten van angst vooral tijdens de periodes dat de werken moesten betaald worden en we tegelijker tijd onze kleintjes moesten voeden en soms af te rekenen kregen met grote dierenarts onkosten.

Momenten van razernij en woede wanneer voor sommige mensen een

dier niet de minste waarde heeft en wij het opnemen in een erbarmelijke staat, zowel fysisch als psychisch. Dieren voor wie we gedurende maanden, zo niet jaren instaan om hen opnieuw een beetje vertrouwen te schenken in de mensen.

We hebben ook de woede moeten verdragen van mensen die maar niet willen toegeven dat onze prioriteit ligt in het welzijn van de dieren, het verlies moeten verdragen van onze beschermelingen, het is onmogelijk om een pantser op te bouwen want wat men ook zegt, ze hebben allemaal hun persoonlijkheid en we houden van hen allemaal.....

Maar ook het verlies aanvaarden en verdragen van onze medewerkers : we denken hierbij aan Odette, Mireille, Joël, Rolande, Ernest, Suzanne, Richard.....

Een bijzondere intentie voor Jeanne, die voor de Fanal gewerkt heeft zonder ooit



haar uren geteld te hebben en die zich zo heeft ingezet en nu in een rusthuis verblijft.....

Maar we moeten bekennen dat we ook intense momenten van geluk hebben gekend : wanneer we een dier hebben gered of wanneer een dier dat doorgaat als wild, zich laat benaderen, voor de eerste keer laat strelen of aaien.

Wanneer we de rekening maken van al die kleintjes die bij ons hun geluk hebben gevonden (en ja, we hebben geen schrik om het te zeggen). Wanneer we denken aan al diegenen die een liefhebbende en warme thuis hebben gevonden. Maar we denken ook aan de fijne ontmoetingen die we hebben gehad, aan de vriendschappen die ontstaan zijn tussen de vrijwilligers en de leden.

We hebben (en hebben nog steeds) fantastische dierenartsen die we danken voor hun steun via deze tekst.

Het is een mooi avontuur, een prachtig verhaal waarvan we nooit het woord



“einde” hopen te moeten schrijven.

Dit dankzij u, uw giften, het engagement voor de Raad van Bestuur, onze vrijwilligers en al die op de ene of de andere manier ons steunen het ganse jaar door.

We hopen dat u nog gedurende vele jaren aan onze zijde zult staan..

De Raad van Bestuur .





Beste leden en vrienden,

Met het oog op het waardig vieren van het 30-jarig bestaan van de Fanal des Animaux, willen wij u met plezier de data herinneren van onze volgende activiteiten die, geloof me vrij, plezierig, gemakkelijk enlekker zullen zijn.

Zondag 26 maart om 12u30

Maaltijd/Theater

Na samen genoten te hebben van een lekkere américain-frietten of tonijn-frietten, delen we de lach en een goed humeur met de Compagnie des Boulevards samengesteld uit gekende acteurs van het Belgisch toneel, die ons het stuk gaan brengen **"J'y suis, J'y reste"**.

Een hilarische komedie.

Bedankt vegetariërs om het ons te laten weten.

Prijs : € 25,-/per persoon(maaltijd + theater).
Het is ook mogelijk om enkel naar het toneelstuk te komen aan de prijs van € 12,-/per persoon.

Op zondag 23 april 2017

De Fanachas stellen voor

"Les Animaux en folie"

(zie details blz 9).

Voor elk van deze gebeurtenissen zal onze artisanale stand natuurlijk aanwezig zijn met heel veel verrassingen om u te laten verleiden...Dit allemaal voor het welzijn van onze kleine beschermelingen.

Graag zien we u terug op één van deze gebeurtenissen...Vergeet niet dat door deel te nemen, onze viervoeters er enkel wel zullen bij varen !

Chamicalement !



Zondag 26/03/17

LA COMPAGNIE DES BOULEVARDS PRÉSENTE :

J'Y SUIS, J'Y RESTE

DE VINCY ET VALMY

*Une joyeuse
comédie
agrémentée
d'imbroglios, de
situations cocasses
et de dialogues
croustillants.*

En faveur du Fanal des Animaux

A 12h30 :
Repas + Théâtre : € 25,-

A 15h30 :
Théâtre seul : € 12,-

Renseignements au 02 734 60 29

Réservation avant le 11 mars
par virement sur le compte
du Fanal BE 71 0682 0580 9169



La Compagnie des Boulevards avec : Jacqueline Paquay, Claudie Rion, Audrey Devos, JP Clerbois, David Macaluso, Benoît Strulus, Bernard Lefrancq. Mise en scène : Bernard Lefrancq.

Au Centre Civique de Kapelleveld
Avenue Albert Dumont, 10 à 1200 Bruxelles

Op zondag 23 april 2017 om 12 u 30
Stellen de "Fanachas" u voor

"LES ANIMAUX EN FOLIE"



We zullen verheugd zijn om deze
gebeurtenis samen met u te kunnen
vieren !

Meer details in ons volgend tijdschrift.

Grote ambachtelijke stand.

30 € per persoon

Reservatie tot 17/04/2017

op het nummer : 02/734.60.29.

Betalen op rekening van de Fanal
BE71 0682 0580 9169



ONZE ACTIVITEITEN

Kerstdiner

Eens te meer ging ons Kerstdiner op 18 december 2016 door in een gezellige en vriendschappelijke sfeer.

En het moet gezegd worden dat alle ingrediënten aanwezig waren om van deze gebeurtenis een groot succes te maken : een gastronomisch diner dat de smaakpapillen streelde van.... de gulzigaards met een zalmschotel en een rijkelijke paella opgediend naar hartelust.

Komt daar nog bij een bijzonder prachtige kunstmarkt tot groot plezier van de kopers, gek op "katten" voorwerpen en twee omvangrijke en altijd winnende tombola's aangezien elk gekocht biljet een prijs opbracht die ruimschoots de totale waarde van het aangekocht lot overschat.

Tot slot werd deze gezellige namiddag afgerond met een concert gratis aangeboden door het koor **Terre et Soleil**.

Indien de geïnterpreteerde deuntjes het publiek ietwat van de wijs hebben gebracht omdat ze niet of weinig gekend waren, zaak is te weten dat de technische en muzikale moeilijkheid ervan niet mag onderschat worden aangezien hele stukken "à capella" werden gebracht wat een krachttoer op zich is.

Iedereen keerde naar huis terug met de zon in het hart.

Derhalve, bedankt iedereen die zich heeft ingezet om van deze dag een lange dag van geluk te hebben gemaakt en u allen eveneens bedankt omdat u aanwezig was en steeds trouw op post bent en zo vrijgevig bent waardoor onze kas weer eens wat werd bijgevuld tot welzijn van onze gesnorde vriendjes.

Wij wachten nu al op het jaar 2017 waarin de Fanal zijn 30-jarig bestaan viert en we beloven u dat deze verjaardag op een spetterende manier zal gevierd worden.

Maar we zeggen hierover niets meer tenzij dat er heel veel prettige verrassingen zullen bij zijn..

Bedankt iedereen en tot binnenkort.

Eliane R.



Mooie tanden voor onze vriendjes de viervoeters.

Andoendoeningen van de mond en de tanden zijn momenteel één van de meest voorkomende problemen bij honden en katten. Ook nu weer ligt hun gezondheid en comfort in uw handen.

Geef de voorkeur aan kroketjes

Tussen 4 en 7 maanden verliezen de jonge hondjes en katjes hun melktanden en krijgen ze hun definitieve tanden. Van nu af aan moet u zorg dragen voor de 42 tanden van uw hond en de 30 tanden van uw geliefde kat. Daarom moet u hen voornamelijk een evenwichtige voeding geven die bestaat uit kroketjes. Inderdaad want tijdens het kauwen hebben ze een schurend effect op de tanden en daardoor kan het ontstaan van tandsteen uitgesteld worden. Wat de snoepjes betreft is al wat zoet is, verboden.

Er bestaan evenwel koekjes die speciaal voor honden werden gemaakt en die zijn veel geschikter. Bij het jaarlijks bezoek aan de dierenarts kan deze laatste de gezondheid van de tanden bekijken en eventueel besluiten om een tandsteenverwijdering uit te voeren. Wees tenslotte waakzaam tijdens de wandelingen met uw hond en let op voor de opgescharrelde "schatten" zoals stukjes hout en stenen waardoor de tanden kunnen afbreken en bijkomende infecties kunnen optreden.

Bestrijd de tandplak

Na iedere maaltijd vormt er zich een voedsel-depot op de tanden van onze vriendjes. De bacteriën vermenigvuldigen zich razendsnel en vormen een film, "tandplak" genoemd. Deze tandplak dient als voedingsbodemp voor andere bacteriën en veroorzaakt alzo tandsteen. Blijft die tandsteen op de tanden achter, dan kan er een ontsteking van het tandvlees optreden dat

rood zal worden en gaat opzwellen. Dit is een pijnlijk verschijnsel waardoor eten en kauwen heel moeilijk wordt. Het dier kan dan overvloedig beginnen kwijlen en uit zijn mond komt een verpestende stank. Die ontsteking kan verholpen worden door een tandsteenverwijdering. Wordt dit niet gedaan dan kan de tandsteen de structuren aantasten van de tanden gehecht aan het kaakbeen waardoor het tandvlees opkruipt en tanden kunnen uitvallen. Behalve tandsteen kunnen nog andere ongemakken de mond van onze katten bedreigen. Er bestaat inderdaad een ziekte van ongekende oorzaak die de tandhals en de wortel van de tanden vernielt.

Behalve de mond kan de kat nog heel hard reageren op sommige ziektes, namelijk virale infecties en te kampen hebben met een pijnlijke ontsteking. Als de antivirale behandelingen voor deze affecties niet helpen dan blijft er soms nog één middel over, namelijk het trekken van al de tanden. Wat dan weer in vergelijking met de mensen zeldzamer is bij honden en katten dat zijn tandcariës. Het trekken van de tand is dan jammer genoeg vaak nodig.

Neem uw toevlucht tot een tandenborstel

Bij een geschikte voeding wordt de accumulatie van tandsteen uitgesteld maar soms is het ook nodig om over te gaan tot het poetsen van de tanden. Daarvoor bestaat er een tandpasta voor honden en katten die desinfecterend werkt en waar enzymen inzitten die de ontwikkeling van bacteriën kunnen bestrijden. De meeste onder hen worden geleverd met een aangepaste borstel en zijn gearomatiseerd om beter aanvaard te worden. Voor wie niet van borstelen houdt er bestaan stokjes of plaatjes om op te kauwen.

NIEUWS VAN DE "VROEGEREN"

Hallo, Melissa hier, dit is het begin van het verhaal van mijn nieuw leven, ik beken dat ik een beetje schrik had om het huis van mijn jeugd te verlaten en ook al mijn vriendjes maar het is voor mijn eigen welzijn geloof ik !!



Waouh miaouh Ik hoop dat die mooie blonde dame me zal bekijken, indien het zo is dan zal ze niet aan mijn charme kunnen weerstaan..



Een nieuw leven begint nu voor mij !! Nauwelijks aangekomen, verken ik al de hoeken en kanten om mijn plaatsje te vinden ! Het dak van mijn "verhuiswagen", 12 niets bijzonders. De binnenkant van de kast met snuisterijen, niet slecht, ik zal er eens



inkruipen om mijn baasjes schrik aan te jagen... ze hebben me overal gezocht en zo heb ik heel vlug deel uitgemaakt van het "meubilair".. De divan, comfortabel maar de muziek die uit de koptelefoon komt, werkt me op de zenuwen ! Ik heb alles geprobeerd om mijn hoofd te verstoppen maar helaas ik ben geen slangenmens. ...En tot slot, na uren gezocht te hebben naar het ideale plekje, heb ik de plek van mijn dromen gevonden, het is zacht, warm, erg comfortabel ...het is de schoot van mijn bazinnetje, de mooie blonde dame...



Een hartelijke groet van Leo. Ik ben enorm gelukkig en een echte deugniet : "Ik heb de plaats ingenomen van de achter-kleinzoon in de wieg".



Denk aan de katten van de “Fanal des Animaux” voor uw laatste wilsbeschikkingen

De Fanal des Animaux heeft tot doel een warme tehuis, voedsel, zorgen en heel veel liefkozingsen te bieden aan katten die om diverse redenen van hun baasjes worden gescheiden, zodat ze tot op het einde van hun dagen nog heel veel geluk mogen kennen.

Wij ontvangen geen enkele subsidie; het zijn dan ook de giften en de legaten die maken dat de Fanal des Animaux kan bestaan. Deze vrijgevigheid is dan ook voor ons het bewijs dat ons initiatief door u positief wordt onthaald en geeft ons zin om verder te gaan met onze actie.

In onze hoedanigheid van VZW, genieten wij van een vermindering van de successierechten op de legaten die ons gedaan worden. Het tarief van de successierechten wordt niet bepaald door de plaats waar de VZW zich bevindt maar wel door de woonplaats van de erflater; u moet dus weten dat indien u ons een legaat wenst te doen en u :

- in Vlaanderen woont, de VZW 8.5% belasting betaalt op de legaten
- in Wallonië betaalt de VZW een belasting van 7 % op de legaten
- in de regio van Brussel Hoofdstad, betaalt de VZW 12,5 % belasting op de legaten

Weet dat de successierechten heel hoog zijn in België voor de verre aanverwanten of niet aanverwanten en dat dankzij een duolegaat met een VZW zoals de “Fanal des Animaux” die een fiscale goedkeuring heeft, zij eveneens kunnen genieten van een vermindering op de successierechten.

Een notaris is altijd uw beste technische raadgever bij het opstellen van uw testament. Indien u geen notaris kent, dan kunnen wij u de naam en adres geven van notarissen voor wie de bescherming van dieren gevoelig ligt.

Dus als u van katten houdt, denk aan de katten van de Fanal des Animaux in uw laatste wilsbeschikkingen, ze zullen er u eeuwig dankbaar voor zijn.



PERMANENTE OPDRACHT

Mevrouw, Mijnheer,

Gelieve de volgende permanente opdracht uit te voeren van mijn rekening :

Bedrag* : (in cijfers) _____ euros;
(in letters) _____ euros.

Op : _____ van elke maand.

De eerste storting moet uitgevoerd worden op met vermelding : Gift of Peterschap van :

_____ en moet gestort worden op de rekening **DEXIA N° 068 – 2058096 – 74**

ten gunste van de VZW, "**Le Fanal des Animaux**", Emile Maxlaan 16, 1030 Brussel (bank coördinaten op de bijgevoegde bank I.K.).
Erkenningsnummer HK 3023156016

IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB

Deze opdracht blijft geldig tot ik ze annuleer.

Naam : _____

Voornaam : _____

Adres : _____

Ik dank u bij voorbaat. Met de meeste hoogachting.

Gedaan op:
Handtekening

**Een gift of een peterschap hoger of gelijk aan 40 euro per jaar, is fiscaal aftrekbaar op basis van een certificaat dat door de Fanal des Animaux zal afgeleverd worden.*

HOE KAN U ONS HELPEN ?



Door ons loten te bezorgen
voor onze tombola's

Door ons blikken kattenvoer te schenken,
dozen tonijn en zalm, zakken droogvoer,
zakken kattenbakvulling

Door ons onderhoudsmateriaal te geven,
dweilen, afwasproducten, trekkers, borstels,
rollen keukenpapier

We hebben ook graag bureelbenodigd-
heden : postzegels, papier om te printen,
briefomslagen

Bedankt iedereen

**Door deel te nemen aan onze activiteiten !
(zie onze agenda blz. 7)**

Kleine oproep : De nieuwe site van de "Fanal des Animaux"
www.lefanaldesanimaux.org

NUTTIGE INLICHTINGEN

Briefwisseling : **LE FANAL DES ANIMAUX**
Emile Maxlaan, 16
1030 Brussel

Tel. & fax : 02 / 734.60.29
E-mail : lefanaldesanimaux@skynet.be
Website : <http://www.adoption-chat.be/>
www.lefanaldesanimaux.org
Facebook : LE FANAL DES ANIMAUX ASBL

Onze rekeningen :

Voor lidgelden en activiteiten :

IBAN : BE71 0682 0580 9169- BIC : GKCCBEBB

Sympathiserend lid	13 € / per jaar
Aangesloten lid	25 € / per jaar
Erelid	100 € / per jaar
Levenslang lid	350 €

Voor de peterschappen en giften, voor actie "Nieuw huis",
voor de zwerfkatten : **IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB**

Adresverandering : verwittig ons onmiddellijk, met opgave van volledig juist adres en uw eventueel telefoonnummer

Waarom

LE FANAL DES ANIMAUX?

... omdat de ontwikkelingsgraad van een maatschappij bepaald wordt door de aandacht die zij schenkt aan de zwakken en de minst begunstigen van haar leden (de armen, de kinderen, de zieken en de ouderen) en... de huisdieren die ons gedurende gans hun leven hun vriendschap en liefde geven (in een meer en meer individualistische en harde, tot zelfs wrede wereld), verdienen zij beslist onze hulp als zij oud worden en het leven hen scheidt van het baasje dat ze liefhadden.

Dat is het doel van Le Fanal des Animaux en we zijn fier om zo te handelen.

De Raad van Bestuur



Le Fanal des Animaux is lid van de Nationale Raad voor Dierenbescherming.
Erkenningsnummer HK 3023156016